

► Predikanten verhuizen is een specialisme

Tekst & Beeld Mondial Aad de Wit

Mondial Aad de Wit Verhuizingen verhuist al generaties lang dominees en gezinnen. Het komt zelfs voor dat zij de kinderen van de dominees weer verhuizen. Een dominee verhuist vaker (als gevolg van een beroep dat wordt aangenomen) dan een gemiddelde particulier. Ook is de kans groot dat, als de verhuizing goed bevalt en zorgvuldig verloopt, bij een volgende verhuizing de naam van Mondial Aad de Wit weer valt. Vaak zijn zij dan ook de vaste verhuizer voor de predikant en de familie. Door de ruime ervaring is het verhuizen van predikanten voor Mondial Aad de Wit een specialisme pur sang.

Christelijke normen en waarden

Bij Mondial Aad de Wit is het belangrijk dat de verhuizers bekend zijn met de christelijke normen en waarden en daar ook naar handelen. Veel medewerkers zijn bijvoorbeeld lid van een kerkelijke gemeente. Door de diverse contacten in christelijke organisaties en verenigingen heeft Aad de Wit door de jaren heen (naams)bekendheid opgebouwd. Ook houden de medewerkers rekening met gedrag en uiterlijke verschijning, zoals haardracht, oorbellen en tatoeages. Het bedrijfsbeleid is erop gericht dat iedereen verzorgd, netjes en beleefd voor de dag komt. Bovendien pretendeert Mondial Aad de Wit de vriendelijkste verhuizer te zijn.

Veel boeken

Het verhuizen van dominees betreft vaak grote inboedels met veel boeken, die veel aandacht en organisatorisch vermogen vragen van de verhuizers. Om de predikant en eventuele medebewoners volledig te ontzorgen is een goede begeleiding en vertrouwen in elkaar een must. Door de ruime ervaring en de getoonde vakbekwaamheid onderscheidt Mondial Aad de Wit zich als de 'predikant-verhuizer'. Zij hebben de capaciteit, rust en het vertrouwen een verhuizing van een dominee van A tot Z te verzorgen. Extra aandacht gaat altijd uit naar de bibliotheek/studeerkamer vol met theologische boeken. Ook zijn er vaak grote (elektronische) orgels en piano's aanwezig, wat vraagt om de inzet van de juiste hulpmiddelen.

Verhuiskosten

In veel gevallen wordt er eerste een offerte aangevraagd door de kerkenraad of commissie. Het gebeurt ook regelmatig dat de dominee vrij is om te kiezen met wie hij gaat verhuizen. Een predikant die met emeritaat gaat, kan zelf een verhuisbedrijf selecteren. Als een verhuisbedrijf of diens personeel lid is bij een kerk die een nieuwe dominee krijgt dan is de kans groot dat de verhuizing in 'eigen kring' blijft. Wellicht ook tegen een laag tarief om de plaatselijke gemeente in de kosten te ontzien. Ook is het zo dat de kerkelijke gemeente waar de dominee het beroep heeft aangenomen de verhuiskosten betaalt. De kerkelijke gemeente kan ook een vaste verhuizer aanwijzen. De laatste jaren vragen de kerkelijke gemeentes steeds vaker meerdere offertes op, echter wel bij verhuisbedrijven die affiniteit hebben met de doelgroep.

Korting via de VKB

De predikant of het college van kerkrentmeesters vraagt – vrijblijvend – een offerte op bij Mondial Aad de Wit Verhuizingen via www.vkb-verhuizingen.nl of rechtstreeks via het telefoonnummer 0800 – 022 17 22. Middels een taxatiebezoek krijgen kerkrentmeester of predikant deskundig advies en stelt de verhuiskostenpartner een gespecificeerde offerte op. Als de verhuizing volgens deze offerte wordt uitgevoerd, kan de predikant of het college van kerkrentmeesters de factuur doorsturen naar de VKB. De



MONDIAL MOVERS
Aad de Wit Verhuizingen



VKB keert aan degene die de factuur betaalt, 1% van het factuurbedrag uit met een minimum van € 50.

Regionaal, nationaal en internationaal

Het grootste deel van de predikantenverhuizingen zijn nationale verhuizingen. Soms ook verhuizen predikanten overzee. Er zijn namelijk een aantal kerkverbanden die ook in Canada, Noord Amerika en Zuid Afrika een kerkelijke gemeente hebben. Deze zijn vroeger ontstaan uit de tijd dat veel Nederlanders naar deze landen gingen emigreren. Het betreft in de meeste gevallen persoonlijke inboedels, waar het voorheen nog wel eens de complete aankleding van kerk en bijgebouwen betrof. Het verhuizen van kerkinterieurs komt de laatste tijd weinig meer voor. Er worden niet veel nieuwe kerken gebouwd dus ook niet veel kerkorgels en interieurs geleverd.

Ontwikkelingen in de verhuismarkt

Mondial Aad de Wit ziet bepaalde trends bij de predikantenverhuizingen. De traditionele situatie waarbij de dominee naast de kerk in een imposante pastorie woont is aan het verdwijnen. Predikanten kunnen een aanstelling voor deeltijd hebben in meerdere gemeenten. Dat heeft tot gevolg dat een predikant niet hoeft te verhuizen, maar heen en weer reist vanuit zijn of haar eigen woning. Die woning kan bijvoorbeeld in bezit zijn. Ook predikanten willen een eigen woning met de daarbij behorende eigendomsrechten en voordelen. Tenslotte komt het steeds minder voor

dat alleen de predikant een aanstelling heeft en diens partner geen betaald werk verricht. Meer en meer partners van predikanten hebben hun eigen werkkring. Ook kinderen, als die er zijn, hebben invloed op de keuze van de ouder om een beroep naar een andere gemeente wel of niet aan te nemen.

Bijzondere verhuizingen

In sommige kerken staat de dominee nog wat op een voetstuk. Wanneer de verhuizer dan met de verhuiswagen in een klein dorp op de Veluwe, Zeeland of in de Alblasserwaard aankomt en gaat lossen zie je wel dat het hele dorp meeleeft en nieuwsgierig is wat er nu allemaal uit die verhuiswagen komt. Een leuk gezegde van onze verhuizers is dan: "Hoe zwaarder de dominee hoe meer boeken".

► www.vkb-verhuizingen.nl